

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

**ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ**

**ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ**

Μέσα στίς ἔξαιρετικές καί ἔκτακτες δυσκολίες αὐτῶν τῶν καιρῶν, μέσα στήν ἀβεβαιότητα καί τήν ἀγωνία τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί στήν ψυχική πίεση τοῦ ἐγκλεισμοῦ καί τῶν ἔκτακτων μέτρων τῆς Πολιτείας, ως μιά ἀληθινή ἀκτίδα φωτός καί ἐλπίδας, φάνηκε μπροστά μας ἡ ἔξαιρετη πρωτοβουλία δέκα νοσηλευτριῶν ἀπό τήν Κρήτη, πού ἀποφάσισαν, ἐθελοντικά καί ἐκούσια, νά μεταβοῦν στή Θεσσαλονίκη, γιά νά βοηθήσουν στίς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας, πού ἔχουν ἔξαιρετικές ἀνάγκες αὐτές τίς ἡμέρες, προβάλλοντας, μέ τήν ἐπαινετή ἀπόφασή τους αὐτή, τούς ἀκατάλυτους καί ἰσχυρούς δεσμούς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης μέ τή Μακεδονία μας.

Ἡ Ιερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τιμή καί καύχηση, χαιρετίζει καί ἐπαινεῖ τό ἥθος, τήν ἀνθρωπιά, καί τό ἔξαιρετο φρόνημα τῆς Βασιλικῆς, τῆς Ὄλυμπίας, τῆς Εὐαγγελίας, τῆς Αρτέμιδος, τῆς Κατερίνας, τῆς Μαλαματῆς, τῆς Εύφροσύνης, τῆς Ανθῆς, τῆς Χρυσούλας καί τῆς Πηνελόπης, γιά τήν ἔξαιρετη αὐτή ἀπόφασή τους. Οἱ νοσηλεύτριες αὐτές τιμοῦν τή Μεγαλόνησο Κρήτη καί μεταφέρουν στήν ἄλλη ἄκρη τῆς Ἑλλάδος, τό βίωμα, τόν «ἀέρα», τή λεβεντιά καί τό μεγαλεῖο τῆς Κρήτης. Τό μεγαλεῖο κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς, πού μπορεῖ νά ἀγαπᾶ, νά μοιράζεται, νά θυσιάζεται, νά «μπαίνει μπροστά», νά τολμᾶ, νά ἀγωνίζεται καί νά νικᾶ!

“Ολοι οι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συγχαίρουμε τίς νοσηλεύτριες αὐτές καί μαζί τους ὅλο τό Ιατρικό καί Νοσηλευτικό Προσωπικό τῆς Κρήτης καί ὀλόκληρης τῆς Χώρας μας, πού αὐτούς τούς καιρούς βρίσκεται μπροστά σέ ἓνα ἄνισο ἀγῶνα καί σηκώνει ἓνα μεγάλο σταυρό! Συγχαίρουμε καί ἐπαινοῦμε αὐτό τό ἥθος, πού ἀποκαλύπτει τήν ἀληθινή ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, πού ζεῖ γιά νά κοινωνεῖ μέ τούς ἄλλους, γιά νά προσφέρει καί νά προσφέρεται, γιά νά βρίσκει διέξοδο σέ ἀδιέξοδα καί ἐγκλωβισμούς.

‘Ο Θεός ἀς ἔλθει βοηθός καί σκεπαστής ὅλων μας, ἀς ἐμπνεύσει ὅλους τούς ἀνθρώπους στήν ἐπιλογή τῆς ἀλήθειας καί τῆς θυσίας καί ἀς βοηθήσει γρήγορα νά ύπερβοῦμε τήν παγκόσμια αὐτή δοκιμασία!



Ἐν Ἡρακλείᾳ, τῇ 20ῃ Νοεμβρίου 2020

Ἐκ τῆς Ιερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου  
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης