

**ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ**  
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ**

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ κ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2020**

Αγαπητοί μου δάσκαλοι και καθηγητές, αγαπητά μου παιδιά.

Εορτάζουμε σήμερα τους τρεις μεγίστους Ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους, τους προστάτες των Ελληνικών Γραμμάτων. Παρότι πέρασαν σχεδόν 17 αιώνες, το παιδαγωγικό έργο τους είναι πάντοτε επίκαιρο, γι' αυτό στα πρόσωπά τους τιμούμε το μεγάλο αγαθό της Παιδείας και το λειτούργημα του Εκπαιδευτικού.

Ο Μέγας Βασίλειος, ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχοντας ως παράδειγμα τον Μέγα Παιδαγωγό και Διδάσκαλο, Κύριό μας Ιησού Χριστό, πρέσβευαν ότι η διαπαιδαγώγηση είναι «τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών», αφού αφορά στον όλο άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Θεό και τον συνάνθρωπο, αφού πρώτα σπούδασαν όλες τις γνωστές επιστήμες στις καλύτερες σχολές της εποχής τους. Συνδύασαν τη γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τη χριστιανική πίστη και συνέβαλαν καθοριστικά στην αρμονική σύζευξη ελληνισμού και χριστιανισμού.

Οι Τρεις άγιοι Ιεράρχες είναι οι κάτοχοι της ιεράς και της θύραθεν παιδείας, οι πανεπιστήμονες διδάσκαλοι, που όσα δίδαξαν τα εφάρμοσαν. Και κατά τον ευαγγελικό λόγο «*όποιος ποιήσει και διδάξει*», δηλ. αυτός που πρώτα θα τα εφαρμόσει στη ζωή του και μετά θα τα διδάξει στους άλλους, «*μεγάλος θα κληθεί στη Βασιλεία των ουρανών*» (Ματθ. 5, 19). Με τη ζωή τους απέδειξαν ότι αληθινός δάσκαλος είναι αυτός που δε μένει στη θεωρία, αλλά ζει στην πράξη ό,τι πιστεύει. Δεν προσφέρει μόνο γνώσεις, αλλά και ποιεί ήθος και καλλιεργεί ψυχές.

Οι Ιεράρχες και ως παιδαγωγοί ήταν στη ζωή τους αυτό που δίδασκαν. Άνθρωποι της αλήθειας και της προσφοράς. Δεν είδαν το αρχιερατικό αξίωμά τους ως μέσο εξουσίας, αλλά με αυταπάρνηση και με κάθε προσωπική θυσία πρόσφεραν τις γνώσεις, τις αρετές και όλο τους το είναι στην υπηρεσία του πονεμένου, δοκιμαζόμενου και αδικουμένου ανθρώπου. Στα πρόσωπα των Τριών Ιεραρχών αποδείχτηκε ότι η χριστιανική πίστη όταν γίνεται βίωμα και τρόπος ζωής είναι η δύναμη που μεταμορφώνει τα πρόσωπα και ολόκληρη την κοινωνία.

Ας τους τιμήσουμε μιμούμενοι την αληθινή πίστη, τις αρετές, τη φιλομάθεια, την εργατικότητα, το ήθος, την καθαρότητα και την ευθύτητα του λόγου τους, την ανιδιοτελή αγάπη, τη συνέπεια λόγων και έργων και το αγωνιστικό φρόνημά τους, που τόσο πολύ έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας.

Ας είναι η σκέψη, ο λόγος, το έργο και κυρίως η ζωή και το παράδειγμά τους πηγή έμπνευσης, προσφοράς και δημιουργίας για όλους μας.

Ιεράπετρα, 30 Ιανουαρίου 2020

Με πατρική αγάπη και θερμές εν Κυρίω ευχές  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ