

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 227

Ηράκλειον, 13 Μαρτίου 2020

Πρός

Τούς Αιδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Όσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Αγαπητοί Ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας,

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνήλθε, τήν Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, σέ ἔκτακτη Σύσκεψη καί συζήτησε τή λήψη ἀναγκαίων μέτρων γιά τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

1. Ἀρχικά ἡ Ἐκκλησία Κρήτης τονίζει τήν ὑποχρέωση ὅλων γιά συμμόρφωση πρὸς τούς κανόνες ὑγιεινῆς καί τίς ἐντολές τῶν ἀρμοδίων Ὁργάνων τοῦ Κράτους, σύμφωνα καί μέ τήν Ἀνακοίνωση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔχει ἤδη διαβιβάσει, δύο σχετικές μέ τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί μία Κοινή Ὑπουργική Απόφαση, πρὸς τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μέ ἐντολή τῆς ἀμεσης ἐφαρμογῆς τους. Ἡ διαρκῆς ἐπικοινωνία μέ τίς ἀρμόδιες Ἀρχές τοῦ Κράτους εἶναι δεδομένη καί αὐτονόητη.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ ὑπευθυνότητα ἀποδέχεται καί ἐφαρμόζει ὅλα τά μέτρα πού λαμβάνει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἔκτακτης αὐτῆς κατάστασης. Τό ἴδιο θά πράξει σέ ὅ,τιδήποτε ἄλλο χρειασθεῖ, σύμφωνα μέ τήν ἐξέλιξη τῆς νόσου, στό ἀμέσως ἐπόμενο χρονικό διάστημα.

Ἡ ὑπεύθυνη στάση ὅλων μας εἶναι ἀπαραίτητη καί καλοῦμαστε νά συμβάλουμε στήν ὀρθή ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου, σύμφωνα καί μέ τό πρόσφατο διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας μας. Ἡ ὑπόθεση τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ὑπόθεση ὅλων μας!

Ἐπί πλέον, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ ἀποφυγή τοῦ πανικοῦ καί τῶν ἀκροτήτων, πού δημιουργοῦν μόνο σύγχυση καί ἀναταραχή. Ἡ κατάσταση πού διαμορφώνεται χρειάζεται σύνεση καί συντονισμένες ἐνέργειες ἀπό ὅλους. Χρειάζεται προσοχή καί προσευχή. Χρειάζεται συλλογική καί ἀτομική δράση καί εὐθύνη, ὥστε νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κρίση αὐτή.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐκφράζει τή βαθύτατη λύπη Της γιά κάθε προσβλητική ἀποψη καί τοποθέτηση, ἀνθρώπων ὅποιας ἰδεολογίας, πού βρῖσκουν τήν εὐκαιρία νά διατυπώσουν ὑβριστικές ἀπόψεις εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἱερῶν

Μυστηρίων, τῶν Κληρικῶν καί τῶν πιστῶν, «ἐργαλειοποιῶντας» ἔτσι τή δοκιμασία τοῦ Λαοῦ μας.

2. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό Σῶμα καί τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσέλευση στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γίνεται ἐκούσια ἀπό τούς πιστούς, μέ ἐφόδιο καί προϋπόθεση τήν ἀληθινή πίστη. Ἡ Ἐκκλησία οὐδένα ἐξαναγκάζει στή συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία.

3. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀνακοινώνει ὅτι οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν ἡμερῶν θά τελοῦνται κανονικά στούς Ἱερούς Ναούς, μέ τήν ἰσχυρή σύσταση, ἰδιαίτερα πρός τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καί σέ ὅσους ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ομάδες τοῦ πληθυσμοῦ, νά παραμένουν στά σπίτια τους καί νά μήν προσέρχονται στούς Ἱερούς Ναούς, ὥστε νά ἀποφύγουν τόν συγχρωτισμό μέ ἄλλους ἀνθρώπους.

Ἐάν ἡ ἐξέλιξη τῆς νόσου στό ἐπόμενο χρονικό διάστημα ὀδηγήσει τήν Ἑλληνική Πολιτεία στή λήψη ἐπί πλέον ἔκτακτων μέτρων, τότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης θά ἐπανέλθει, ἐξετάζοντας τά νέα δεδομένα.

Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐντέλλονται γιά τήν τήρηση σέ ὑψηλά ἐπίπεδα ὅλων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς πού ἔχει ἀνακοινώσει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία.

Ἐπίσης, ἐντέλλονται γιά τήν ἀπολύμανση Ἐκκλησιαστικῶν Χώρων, Γηροκομείων καί Ἰδρυμάτων, μέ σκοπό τή διασφάλιση τῶν καλύτερων συνθηκῶν ὑγιεινῆς.

Συστήνεται ἡ ἀποφυγή προσφορᾶς κερασμάτων στά Πνευματικά - Πολιτιστικά Κέντρα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, πρός ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ πολλῶν ἀνθρώπων σέ κλειστούς χώρους, π.χ. κηδεῖες, μνημόσυνα, κ.ἄ.. Ἐπίσης, συνιστᾶται στούς Κληρικούς νά προτρέψουν τούς ἀνθρώπους, ἐάν εἶναι δυνατόν, νά ἀναβάλουν προγραμματισμένα Ἱερά Μυστήρια (βαπτίσεις καί γάμους), μέχρι τήν ἔκδοση νεώτερων ὁδηγιῶν τῆς Πολιτείας.

Στό ἴδιο πλαίσιο τῆς ἀποφυγῆς συγχρωτισμοῦ καί τοῦ κινδύνου τῆς διασπορᾶς τῆς νόσου, προτείνεται ἡ ἀποφυγή ἐναγκαλισμῶν, χειραψιῶν καί τοῦ ἀσπασμοῦ τοῦ χεριοῦ τῶν κληρικῶν, γιά τήν περίοδο αὕτη.

4. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀνέστειλαν τίς δραστηριότητες τῶν Πνευματικῶν καί Πολιτιστικῶν Κέντρων, διαφόρων Σχολῶν, Συνάξεων, Ὁμιλιῶν, Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν καί ὅλων τῶν Παιδαγωγικῶν δράσεων, καθῶς καί τῶν προσκνηματικῶν ἐκδρομῶν, σύμφωνα μέ τίς Ἀποφάσεις τῶν ἀρμοδίων Ὁργάνων τῆς Πολιτείας.

Ἐπίσης, θά ὑπάρξει περιορισμός στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ κοινοῦ στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά δύο ὥρες (10.00 ἕως 12.00 π.μ.), καθημερινά, στά ὁποῖα τό προσωπικό θά ἐργάζεται κανονικά, γιά τή διεκπεραίωση τῶν θεμάτων καί τῶν αἰτημάτων καί μέσῳ τοῦ διαδικτύου.

5. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης προτρέπει καί παρακαλεῖ ὅσοι πιστοί ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ομάδες, οἱ ἡλικιωμένοι, ὅσοι εἶναι ἀσθενεῖς ἢ αἰσθάνονται εὐάλωτοι στήν ὑγεία τους, ἐκεῖνοι πού ἔχουν σχετική ὑπόδειξη ἀπό τούς ἰατρούς τους, νά

παραμείνουν στά σπίτια τους και νά ἀποφύγουν, ὅσο διάστημα κριθεῖ ἀναγκαῖο, τήν ἀναστροφή μέ ἄλλους συνανθρώπους μας στούς Ἱερούς Ναούς.

Εἶναι ὑποχρέωσή μας ἡ προστασία τοῦ πολύτιμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, τόσο τῆς προσωπικῆς, ὅσο καί τῆς ὑγείας τῶν συνανθρώπων μας. Κανένας μας δέν ἔχει τό δικαίωμα τοῦ πειραματισμοῦ ἢ τῆς ἐπιπόλαιας στάσης καί συμπεριφορᾶς.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, πού καλοῦνται νά μείνουν στά σπίτια τους, πρέπει νά ὀπλισθοῦν μέ ὑπομονή καί νά δυναμώσουν τήν προσευχή τους.

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες Της σέ ἐκείνους πού ἐργάζονται στό χῶρο τῆς Ὑγείας, στά Σώματα Ἀσφαλείας, Εἰδικές Κρατικές Ὑπηρεσίες, κ.ἄ., πού ἀπό τήν ἐργασία τους, ἐκτίθενται σέ μεγαλύτερο κίνδυνο, γιά νά λειτουργήσει τό Κράτος καί νά ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτελεσματικά τό ἔκτακτο αὐτό φαινόμενο, μέ ὑπέρβαση τῶν δυνάμεων καί τῶν ἀντοχῶν τους, κυρίως τίς ἡμέρες αὐτές, γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς κρίσης.

Ἐπίσης, ἐκφράζομε ὡς Ἐκκλησία Κρήτης εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς Κληρικούς μας, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τούς συνεργάτες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τόν Λαό μας καί τόν ἐνισχύουν καί σέ αὐτή τή δοκιμασία.

6. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τέλος, καλεῖ ὅλους τούς πιστούς νά ἐνώσομε τίς προσευχές μας πρός τόν Τρισάγιο Θεό, ὁ Ὅποιος μᾶς ἀγαπᾶ καί θά ἔλθει ἀρωγός καί σκεπαστής καί στή δοκιμασία πού διερχόμαστε, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, καί ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.



Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

- † Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, **Πρόεδρος**
- † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
- † Ὁ Ρεθύμνης καί Ἀύλοποτάμου Εὐγένιος
- † Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
- † Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
- † Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος
- † Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
- † Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
- † Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

Σημείωσις: Ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή νά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς στίς Ἀκολουθίες τῶν Β', Γ' καί Δ' Χαιρετισμῶν καί τίς Κυριακές τοῦ μηνός Μαρτίου καί νά ἀναρτηθεῖ στόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.